



SX5AG... Agathonisi Greece. Μια άλλη άποψη...

Γράφει ο SV8CYV
Βασίλης Τζανέλλης
Sv8cyv@gmail.com



DKS – 063



EU – 001

Η επίσκεψή μας στο Αγαθονήσι και η ραδιοερασιτεχνική του ενεργοποίηση αρχές Σεπτεμβρίου μας άφησε ανάμικτα συναισθήματα. Από την μια ευχαρίστηση για την επιτυχημένη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητά μας, από την άλλη έντονο προβληματισμό για την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι λιγοστοί κάτοικοι του νησιού...

Η επίσκεψή μας εκεί ενταγμένη στις δραστηριότητες του «Aegean DX group» για τις ανάγκες του «Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme ήταν από καιρό αναμενόμενη από πολλούς συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες από πολλές περιοχές της Ευρώπης αλλά και πιο μακριά. Η ανακοίνωση ότι θα δίναμε έμφαση στις πάνω μπάντες, επίσης ότι θα υπήρχε έντονη RTTY activity αλλά και στα 6m, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει έντονο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς συναδέλφους που χρειάζονταν να κομφιρμάρουν την SV5 περιοχή έξω από τις συνήθειες μπάντες. Το πόσο ανυπόμονα μας περίμεναν φάνηκε και από τις αναφορές λήψεως που ήρθαν από το πρώτο στην κυριολεξία λεπτό λειτουργίας του beacon SX5AG/b. Παρέα μας είχαμε από την UBA και τον καλό φίλο Dirk ON5CT που οι εξαιρετικές γνώσεις του για την real time propagation μας ήταν ανεκτίμητες...



Από δεξιά προς αριστερά:
SV8FMY Ηλίας, ON5CT Dirk, SV8CYV Βασιλίας, SV8IJZ Γιώργος, SV8CYR Αλέξανδρος.

Για την παραχώρηση του ειδικού χαρακτηριστικού κλήσεως SX5AG και την έγκριση της ενεργοποίησης του Αγαθονησίου από την ομάδα του «Aegean DX group», εκτός από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, χρειάστηκε και η σχετική θετική γνωμοδότηση των αρμοδίων γραφείων των:

1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 2^ο Ε.Γ.
2. Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού.
3. Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Νήσων (ΑΣΔΕΝ).
4. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ).
5. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

Το Αγαθονήσι βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Ανήκει στο Νομό Δωδεκανήσου. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό νησί εμβαδού 17 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το μήκος του είναι 7 χιλιόμετρα και το πλάτος του 3. Τό μήκος των ακτών του είναι σχετικά μεγάλο καί φθάνει τά 31 χλμ. Είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων.

Κατοικήθηκε πρώτη φορά από τους Ίωνες και ήταν γνωστό με το όνομα Τραγαία. Είναι πατρίδα του περιπατητή φιλοσόφου Θεογίτου, μαθητή του Αριστοτέλη, που δίδαξε και στην Αθήνα.

Επί Βυζαντίου το νησί πιθανολογείται πως έγινε τόπος εξορίας.

Το 1088, με «χρυσόβουλο» του βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού προς το μοναχό Χριστόδουλο το Λατρηνό, ιδρυτή της μονής της Πάτμου, το Αγαθονήσι περιήλθε στη μονή.

Ως το 14ο αιώνα το Μεγάλο Χωριό, με 158 κατοίκους που είναι και ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος οικισμός του νησιού, αθέατος από τη θάλασσα για να προστατεύεται ήταν κρησφύγετο πειρατών.

Στις 29 Απριλίου 1912 το νησί καταλήφθηκε από τους Ιταλούς μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, στην κυριαρχία των οποίων παρέμεινε ως τις 8/9/1943, οπότε πέρασε στους Γερμανούς.

Στις 7 Μαρτίου 1948 ενσωματώθηκε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα.



Βρίσκεται στα όρια του Ελληνικού F.I.R. , στην νοητή γραμμή που οριοθετεί μαζί με τα άλλα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα Νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης με την Ασία.

Πάνω στο νησί υπάρχουν τρεις οικισμοί. Το Μεγάλο Χωριό, με 158 κατοίκους που είναι και ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού. Οι άλλοι δύο οικισμοί, ο Άγιος Γεώργιος και το Μικρό Χωριό, αριθμούν μόλις 15 κατοίκους ο καθένας. Πάντως μόνιμα στο νησί κατά τους χειμερινούς μήνες μένουν περί τους 90 κατοίκους. Βασική ασχολία είναι η αλιεία και η κτηνοτροφία. Είναι ένας τόπος με παρθένες ομορφιές που οι κάτοικοί του εξακολουθούν να ζούν την αυθεντική νησιώτικη ζωή. Είναι ιδιαίτερα φιλικοί και εγκάρδιοι και τους επισκέπτες τους υποδέχονται με την πατροπαράδοτη Ελληνική φιλοξενία. Τα σπίτια είναι κτισμένα με την παραδοσιακή Ελληνική νησιώτικη αρχιτεκτονική και έχουν μικρούς όμορφους κήπους. Μικροί όρμοι, απάνεμα λιμανάκια και χρυσαφένιες αμμουδιές συνθέτουν το πάζλ των πανέμορφων παραλιών με τα κρυστάλλινα νερά και έτσι

έχει ενταχθεί στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 ως καταφύγιο σπάνιων πουλιών.

Όμως από το νησί απουσιάζουν απλές καθημερινές ευκολίες που για οποιοδήποτε κάτοικο έστω και μιάς μικρής πόλης της υπόλοιπης Ελλάδας είναι αυτονόητα...

Όπως άς πούμε δεν υπάρχει κατάστημα αγοράς τροφίμων εκτός από ένα μικρό μπακάλικο, (δεν μιλάμε για Super Market...).

Δεν υπάρχει βενζινάδικο. Τα καύσιμα μεταφέρονται σε βαρέλια από την Σάμο ή από την Λέρο...

Δεν υπάρχει φαρμακείο, ούτε γιατρός άλλωστε!..

Ένας οδοντίατρος από την Κάλυμνο, λάτρης της ιστιοπλοΐας, επισκέπτεται εθελοντικά το Αγαθονήσι και προσφέρει βασική οδοντιατρική φροντίδα με πενιχρά μέσα...

Οι κάτοικοι παρακαλάνε να μην αρρωστήσουν μέρα που δεν έχει πλοίο για Σάμο ή για Κάλυμνο. (Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή). Τις άλλες μέρες;..

Το νερό ελάχιστο, αποτρέπει την σκέψη καλλιέργειας έστω και στοιχειωδών οπωροκηπευτικών...

Το νησί ηλεκτροδοτήθηκε μόλις το 1984, όσο δε για διασκέδαση μέχρι πριν πέντε χρόνια οι κάτοικοι ψυχαγωγούνταν βλέποντας ΕΡΤ και ΝΕΤ. Τώρα μπορούν να βλέπουν και δυο ιδιωτικά κανάλια...

Να μη μιλήσουμε δε για ποιότητα εκπαίδευσης, για ίσες ευκαιρίες, για, για...

Στο μόνο που οι κάτοικοι είναι ίσοι με τους άλλους κατοίκους των ελληνικών πόλεων είναι οι... φορολογικοί συντελεστές!..

Πέρα όμως από τον αγώνα αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων, οι λιγοστοί κάτοικοι έχουν να αντιμετωπίσουν τα δυό-τρία τελευταία χρόνια και την πολύπλευρα ογκούμενη προκλητικότητα των γειτόνων και συμμάχων μας, όχι μόνο με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου αλλά και τις συχνές υπερπητήσεις σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα τουρκικών μαχητικών πάνω από το νησί

...

Επίσης έχουν να αντιμετωπίσουν την αθρόα αποβίβαση δεκάδων λαθρομεταναστών τους οποίους οι τούρκοι δουλέμποροι εγκαταλείπουν εξουθενωμένους, σχεδόν καθημερινά στην θαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τις ακτές του μικρού νησιού, ασκώντας έτσι πολύπλευρη ψυχολογική πίεση στους λίγους κατοίκους του νησιού...

Την ίδια πίεση με τους κατοίκους του Αγαθονησίου άλλωστε, υφίστανται και οι λιγασοτοί κάτοικοι στο Φαρμακονήσι αλλά και στους Φούρνους...

Βέβαια οι γείτονες και σύμμαχοί μας δεν κάνουν τίποτε χωρίς στρατηγική και μακροπρόθεσμη στόχευση. Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αμφισβήτησης της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και ιδιαίτερα σε νησιά που η Άγκυρα επιδιώκει να εντάξει στις υπό αμφισβήτηση «γκρίζες ζώνες»...

Σε όλη αυτή την ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου από την Λήμνο και τον Άϊ Στράτη μέχρι την Σάμο και κάτω στα Δωδεκάνησα, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, οι δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι σαν τον Νίκο Σιαλμά, σαν τον Γιώργο Ηλιάκη...

Αλλά και σαν τον υποσμηναγό «Spanker», τον υποσμηναγό «Gary», τον αντισμήναρχο «Zolo», όχι μόνο από την 3 47 Περσέας, αλλά και οι άνθρωποι από τις άλλες μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας, το Ναυτικό μας, τὰ στελέχη και οπλίτες του στρατού μας, που καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο με τις όποιες καιρικές συνθήκες, κάνουν περιπολίες μάχης και προβάλλουν την ελληνική ισχύ, αλλά και τὰ ιστορικά μας δικαιώματα...

Εγγυητές ότι το χρώμα του Αιγαίου δεν είναι γκρίζο αλλά είναι και θα παραμείνει γαλανόλευκο...

Ευχαριστίες οφείλουμε στον Αστυνομικό προϊστάμενο Αγαθονησίου.

Στον επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς.

Στον προϊστάμενο του παραρτήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Αγαθονησίου.

Στην οικογένεια Γιαμαίου για το ενδιαφέρον τους.

Σε όλους τους κατοίκους του νησιού.